



İki Meryem bir İsa

Veya Kadın dinen neden sakıncalı?
Gerçekten sakıncalı mı?

Ve toprak...
Tanrının elinden şekillenerek Adem yaratıldı...
Ve Allah kadını yarattı...
Erkeğin başına bela olsun diye değil (!)
Ona eş ve yoldaş olsun diye...
Ve Allah kadını yarattı...
Erkek eşini köle gibi kullansın, onu ezsın diye değil (!)
Tam aksine birbirlerini tamamlayarak birlikte yaşasınlar, üresinler diye!

Ve Allah kadını yaratmak için...
Adem'i uyutarak kaburgasından Havayı yarattı...
Ve Hava...
O cennet bahçelerinde...
Tek yasaklı meyve ağcının önünde şeytana aldanarak, elmayı aldı...
Aldı ve Adem'e sundu...
Ve Adem şeytanın elmasını ısırarak Hava'nın günahına ortak oldu...
Yaradan, buna kızarak ikisini de cennet bahçesinden kovdu!

Söz ağızdan bir kere çıkar...
Ve verilen söz tutulmalıdır!

Bundan bir zaman önce değerli bir kadın okuyucum bana bir soru yöneltmişti...
Allah'ın...
Yaratıkları arasında fark gözeticeğini, gözetebileceğini kesinlikle düşünemiyorum bile...
Hacı, hoca veya ulema değilim...
Ahkâm falan kesmekte istemiyorum ama...
Din konusunda...
Hangi Hak dini olursa olsun hiç fark etmez, bilimsel bulguları ilgiyle takip ederim...
Bilimin ve mantığın ışığında...
"Allah'ın yaratıkları arasında fark gözetip –gözetemeyeceğini" değerlendirmeye çalışarak...
Son kararı size bırakmak istiyorum...
Çünkü bu bir inanç meselesidir ve inançlara saygı göstermek durumunda ve zorundayız!

Ama önce bazı ön kabulleri sıralamak istiyorum...
Bu ön kabulleri şimdilik de olsa benimsemeyi rica ediyorum, istendiği veya gerek görüldüğü hallerde bu ön kabulleri tartışmaya hazırım.

1. Komşu komşunun külüne muhtaçtır
2. İnsanlık gelişiminde, insanoğlu birbirinin etkisinde kalmış veya esinlenmiş olup daha geniş kitlelere hitap edebilmek için bazı "yanlış" inançlara taviz vermek suretiyle bu kitlelere ulaşmaya çalışmıştır.
3. Hayvanlar koklaşa koklaşa insanlar konuşa konuşa anlaşır der atalarımız. Dil, dolayısıyla o dili oluşturan kelimeler süreç içerisinde anlam itibarıyla değişime uğrayabilir, kaybolabilir veya o kelimenin yerini başka bir kelime alabilir.
4. Hak dinlerinde kaleme alınanlar, özellikle ama Allah'ın kelamı olarak bilinen kitaplarda yazılanların çoğunlukla sembolik yani simgesel bir anlamı olduğunu ve tasvirlerinin bu "işin" doğru dürüst eğitimini yapmış kişiler tarafından yorumlanması gerektiği bilmek gerek. Aynı zamanda bundan binlerce yıl öncesinin ataerkil bir dönem olduğunun da bilincinde olmak faydalı olabilir. Çünkü "o zamanlar evren erkeklerin etrafında dönüyordu(!)"

Artık konumuzu açmaya başlayabiliriz...
Yukarıda özetlemeye çalıştığım yaratılış rivayetinden bile bir takım sonuçlar çıkarmak mümkündür.
Buna göre:
- Mevla'm önce erkeği yaratmıştır. Yani erkek birinci sıradadır...

- Kadını yaratmıştır ki erkek yalnız kalmasın diye. Yani kadın ikinci sıradadır...
- Kadını, erkeğin kaburgasından yaratmıştır. Kadın erkeğin bir parçasıdır, parça olarak bütünü kapsamaması mümkün değildir...
- İlk olarak kadın Allah'ın yasağına karşı gelmiş ve Adem'i de yanıltarak suç ortağı yapmıştır. Yani kadın günahkârdır!

Bu yaradılış rivayetinin, çıkarılması gereken dersler açısından, üç Hak dininde, üç farklı yorumu var. Bir rivayet üç yorum(!) Hristiyan inancı nicelik açısından en yaygın olanı, dolayısıyla bilimsel olarak da en çok irdelenenlerden biridir. Bu yüzden başlığı Bir İsa iki Meryem seçtim, Hristiyan inancından, bilimsel bulgulardan yola çıkarak bir önceki ve bir sonraki dini "uygulamaları" yorumlamaya çalışarak! Daha kolay okunabilmesi için ben Hz. İsa'yı anlatırken, siz ister Hz. Musa ister Hz. Muhammed'i yerine koyarak okumaya çalışın ve lütfen okuduklarınız üzerinde düşünün.

Düz hesap...

İki bin yıl önce Hz. İsa, insanları Allah yolunda onu takip etmeleri için davet etmeye başladığında bu davete icabet edenler yalnız erkekler değildi. Zaten mantiken de olamazı...

Şöyle ki, birileri... İnsanların ilgisini çeken bir şeyler söyleyecek ve buna yalnız erkekler kulak verecek öyle mi? Ve Hz. İsa'yı takip eden, ona kulak veren... Yolunda diğerlerine önderlik eden kadınlar yüzyıllar içerisinde cinsiyet değiştirmeye başlayarak kayıplara karışacaklar(!?)

Bu nasıl olur? Olur, olur bal gibi olur!!!

Çünkü erkekler kabul etmek istemeseler bile, kadının öyle bir gücü vardır ki...

Kadının kalbini kazanan kim olursa olsun...

İster siyasetçi, ister din adamı veya mesela bir fabrikatör...

O kalp her hanede gizli –saklı veya açıktan açığa faaliyet gösteren ajan misali...

Onun için çalışacaktır! Bu olguyu nedenlerden biri olarak kabul ettiğimiz taktirde diğer nedenler ise erkeklerin kadın karşısında zayıf duruma düşmek, kadından emir almak, onu üstleri olarak kabul etmek istemedikleri içindir! Güçlü, özgüvene sahip ve hepsinden önemlisi bilgili bir kadın...

Erkek için dün de bugünde bir tehdittir! Geleneksel dil ile kaleme alınan kutsal kitaplarda, erkeklerin ön plana çıkmasının nedenini bu yazıtların yine erkekler tarafından kaleme alınmasında görmemizin yanlış olmayacağı kanısındayım. Hz. İsa, insanlara hitap ederken gelede oğullardan, adamlardan söz etmesinin nedenini o zamanların sosyal yapısında aramakta fayda vardır. Hâlbuki Hz. İsa oğullardan, adamlardan söz ederken dinleyicisi aynı anda kızlardan, kadınlardan da bahis ettiğinin farkındaydı. Bu farkındalık süreç içerisinde, yani binlerce yıl içerisinde gittikçe silinerek, kalanın "ataerki" bir ifade şekli olduğunu görmekteyiz. Yani bizler bugünün şartlarında kutsal bir kitabı okuduğumuzda ve cinsiyet ifadelerinde salt erkek sıfatı ile karşılaştığımızda bunun aynı zamanda bir kadın olabileceğini de göz önünde bulundurmamız gerekecektir. Bu açıdan olaya yaklaşıldığında görüldüğü gibi Allah'ın elçileri olan peygamberlerin cinsiyet ayrımında bulunmadığını anlamak mümkün olacaktır. Bunun en somut deliline İncil'de, Hz. İsa'nın çarımha gerilişinin anlatılmaya başladığında görmemiz mümkündür. Önceleri kısa cümlelerle geçilen ve üzerinde durulmayan kadın birden bire olayların merkezine çekilmektedir. Var olan ama unutturulan kadınların dışında iki Meryem dikkat çekmektedir. Biri Hz. Meryem diğeri ise Magdalalı Meryem. Peki, ne olmuştu da birden bire kadın gelişmelerin merkezine çekilmişti? Olan, Hz. İsa'nın havarileri olan erkekler ya onu terk, ya inkâr, ya da ona ihanet etmesiydi. Yani kadın hep vardı ama anlatanlar veya olayları kaleme alanlar tarafından gelişmelerin gerisinde bırakılmışlardı. Bunun en güzel örneklerini Hristiyan din adamlarınca kabul edilen dört İncil (Kanonik İncil) ve bu din adamları tarafından ret edilen İncillerde (Apokrif İncil) görebiliriz. Burada bir parantez açmak istiyorum, bilimin tarafsızlığı ışığında bu açıdan Kur'an-ı Kerim'inde incelenmesinin faydalı olacağı görüşündeyim. İslamiyet'te olduğu gibi mesela Hristiyanlıktan da mezhepler ve ayrı ayrı itikatlar vardır bu yüzden hepsi yetkili bilim insanları tarafından incelenmeli ve ortak bir kaniya varılmalıdır. Eminim, mesela Peygamber Efendimizin eşlerinin dışında, Müslüman dünyasında, İslamiyet'in yaygınlaşmasında, korunup kollanmasında kadının parmağı vardır. Olmaması mümkün değil, zaten bu işin doğasına aykırı bir durum teşkil ederdi. Bu konunun ayrıntılı araştırılması ve edinilen bilgilerin Müslüman dünyasında ivedilikle duyurulması gerek. Böylelikle Müslümanlığı kendi sapkın dünya görüşlerine göre şekillendirmek

isteyenlerin tutunabilecekleri bir dal kalmayacaktır ki, insanlar İslamiyet'in özüne inerek gerçek Müslümanlığı yaşayabilsinler.

Daha öncelerinde de vurgulamaya çalışmıştım, insanoğlunun kendini daha güvende his edebilmesi için inanç, inanışlar önemlidir. Böylelikle kendine mantık veya bilim ile açıklayamadığı olgulara yine kendine göre bir "anlama" yolu bulmamaktadır. Bu ise Allah'ın yaratıklarına ama özellikle insanoğluna paha biçilmez bir hediyesi ve yaşamını sürdürebilmesi için vazgeçilmez bir araçtır. Anlamanın yolu düşünmekten geçer ve düşünemeyen veya düşünmek istemeyen insanlar daima düşünenlerin elinde bir araç, bir oyuncak olarak kalmak durumundadır. Salt bir şeyi göremiyoruz diye varlığını inkâr etmenin yanlışlığı, yine bizzat insanoğlu tarafından ispatlanmıştır ve biz buna bilim diyoruz! Bilimsel gerekçelerin anlaşılması kimi zaman çok zor olabilir ve insanoğlu basitte indirgenmiş anlatım modellerini bu yüzden tercih etmektedir. İnsana burası beyaz, şurası siyah dediğinizde insanoğlu tercihini yapmak için derinlemesine düşünmesi gerekmez. İşte bu yüzden dini kullanan popülistler yalın bir dili kullanmayı tercih ederler. Bu gerçek karşısında anlatımda neden mucizelerin bu kadar cezp edici olduğunu daha iyiyi anladığınızı umuyorum. Ve dinler mucizeleri bol bol kullanmaktadır! Mesela Hz. İsa'nın mezarında "kalması" gibi...

Ancak her zaman olduğu gibi madalyonun iki yüzü vardır ve insanların düşünme özülünden yararlanılmaktadır. Allah'ın varlığını kanıtlamak için ve çoğu insan tarafından izah edilemeyen mucizelerin öbür yüzü karanlıktır, şeytanidir, büyüdür hatta kara büyüdür.

Ve Magdalalı Meryem Hz. İsa'nın öldükten sonra yatırıldığı mağaraya giderek, mağaranın boş olduğunu fark etmesiyle ürperir, korkar ve ardına bakmaksızın Hz. İsa'nın havarilerinin yanına koşmaya başlar. İşte tam bu anı, bilim, Hristiyanlığın gerçekten doğuş anı olarak kabul eder çünkü ölmüş birinin dirilişi doğaya aykırıdır, mucizedir ve insanlar bunu ancak farklı ve çok güçlü bir kudretin varlığına bağlar. Bizim için ama bu anın bambaşka bir önemi vardır.

Kadın'ın neden din adamları tarafından ayrımcılığa tabi tutulduğunu burada daha iyi görebilmekteyiz, söyle ki...

Tüm hak dinlerinde şahit önemlidir ve bu şahidin güvenilir olması şarttır. Bundan sonra okuyacağınız satırlarda örneğin Müslümanlıkta neden kadının şahitliğinin "kabul edilmediğini" umarım daha iyi anlarsınız. Öyle sanıyorum ki İncil'den esinlenerek Müslümanlıkta böyle bir uygulamaya geçilmiştir. Sonradan uydurulan (kabul edilen) bir masal mıdır, gerçek midir bilemem ama İncil ve türevlerinde anlatıldığına, rivayete göre Magdalalı Meryem kocasını aldatmış ve bunu öğrenen insanlar tarafından tam taşlanacakken Hz. İsa tarafından o meşhur cümle ile kurtarılmıştır "Aranızda kim ki günahsızdır ilk taşı o atsın"² Yani Magdalalı Meryem, affedersiniz, bir orospudur ve bir orospunun şahitliğine ne denli güvenilebilir? Kadın zaten var oluş rivayetine göre günahkârdır ve bu anlatılanlarla birlikte orospuluğunu kanıtlamıştır. Yani kesinlikle güvenilebilir bir "yaratık" değildir! Bu bağlamda Femme fatale kavramını incelemenizi tavsiye ederim. Gücünü kaybetmek istemeyen hangi "varlık" böyle bir fırsatı kaçırmak ister? Yeri gelmişken şunu vurgulamadan devam etmek istemiyorum, kadın doğurganlığı ve anaçlığı ile zaten bu evrende yerini ispatlamıştır. O da insandır ve karşı cinsi gibi aynı haklara sahiptir. Feminizm karşıtı değilim ama tabiat esasen doğal sınırları çekmiştir ve kadın istese de istemese de bu sınırları, zorlansa bile "geçemez", geçse bile buna uzun süre dayanması zor olacaktır(!)

Ve Hz. İsa, Magdalalı Meryem'e görünerek havarilerine gitmesini ve paskalya inancını³ onlara anlatmasını ister. Böylelikle İncil'de (Kanonik İncil) kadın görevini tamamlayarak yerini erkeğe bırakır! İlginç olan Tarsuslu Pavlus tarafından Avrupa'da vaftiz edilen ilk insanın bir kadın olmasıdır. Ne ilginç değil mi kadın, "dinen sakıncalı" ve ilk vaftiz olan yine bir kadın. Tezat, tezat, tezat...

Ve bu tezat Tarsuslu Pavlus tarafından Roma mektuplarında da (M.Ö. 56) görülecektir. O bu mektuplarda Hristiyan cemaatini selamlarken bilakis kadınlara da selam gönderiyordu. Yani kadın dünde bugünde birileri tarafından sığdırılmak istendiği kalıplara sığmıyordu, sığmayacak. Basit ruhlar, basit mantıkla bunu böyle görmek isteseler bile, gerçekler onların siyah – beyaz dünyasına sığamayacak kadar renklidir.

1896 Mısır'da bulunan...

M.S. İki yüzüncü yüzyıla ait olduğu bilimce ispatlanan bir Kipti yazı ile Koptikler, Magdalalı Meryem ile Hz. İsa ilişkilerinin çok daha farklı boyutlarda olduğunu anlatmaktadır. Hz. İsa'nın 12 erkek havarisine anlatmadıklarını, onlara güvenerek evrenin sırlarını anlatmaması, onların yerine bir kadına anlatmasının yorumunu ise sizlere bırakmak istiyorum. Kesin olan bu yazıt ile süreç içerisinde kadın İncil'den silinmeye çalışılsa bile kadınların Hristiyanlığın yayılmasında önemli bir yere sahip olduklarıdır.

Görüldüğü gibi istendiğinde ve dini kullanarak kadın toplumsal bilinçten silinebilmektedir. En azından buna gayret gösterilmektedir, tıpkı AKP'nin Atatürk'ü toplumsal bilincimizden silmek istediği gibi. Sizce bunu başarmaları mümkün mü?

1 Hz. İsa'nın mezarının bulunma rivayeti veya Hindistan'da tekrar görüldüğüne dair rivayetler bilimsel olarak tam anlamıyla ispatlanamamıştır.

2 Tarafımdan özgün tercüme

3 İnsanların öldükten sonra tekrar dirileceğini